

## Tisdagsklubben

*En lös sammanslutning av kamrater från Dalregementet, verksamma i Stockholmstrakten*

Det finns i Tisdagsklubbens arkiv deltagarförteckningar, som vittnar om att kamrater från Dalregementet i Stockholmstrakten träffats regelbundet, några gånger per år kanske till gemensamma middagar. Den tidigaste belagda: Den 21 november 1928 på Militär sällskapet.

Den moderna Tisdagsklubben med lunch varje tisdag stammar från 1951 då fem kompanichefer från 3 bataljonen I 43 som just repövat, bestämde sig för att fortsätta träffas. De var reservare, affärsmän och medlemmar av Odd Fellow så det var naturligt att träffas där. Snabbt blev luncherna regelbundna träffar på tisdagarna, en tradition att slå vakt om. Redan under 1950-talet började också kretsen att vidgas med regementskamrater som under kommenderingar eller tjänstgöring i Stockholm hörde talas om den trevliga samvaron vid lunchmötena. Detta var säkert en bidragande orsak till att man därför prö vade några andra lunchplatser samt att man någon gång i början av 1960-talet sökte sig till Militärsällskapet, som då låg på Linnégatan. Sedan dess har Tisdagsklubben troget följt Militärsällskapet under dess flyttningar.

Tisdagsklubben har inga stadgar, årsmöten, medlemsavgifter, årsredovisningar etc. Vi har inte känt behov av sådana attribut. Det har sedan starten räckt med att säga: "Vi ses på tisdag." Under 1980-talet försökte vår dåvarande regementschef, Fredrik Gyllenram, genom att locka med stadgar och annat "mota in" kamraterna i Tisdagsklubben i "föreningsfållan" som en Stockholmsavdelning av kamratföreningen med stadgar och ordning och reda. Det lyckades inte.

Under många år var Hans Bergensund sammanhållande för Tisdagsklubben (en term som används i Dalregementets Personhistoria). Hans avlöstes av Anders Rosenberg och arkivarie och en Sochef. (So i betydelsen sugga.) Tisdagsklubben har en spargris som går runt varje tisdag där var och en närvarande stoppar i en lämplig slant. Grisen förgyller till exempel Lillejulaftnar.

När jag som skrivit dessa rader, Peter Bjuvberg, bestämde mig för att från och med 2004 vara en del av den fina traditionen att kamrater med rötter i Dalregementet samlas till gemensam lunch och samvaro varje tisdag på Militärsällskapet var vi en fast kärna om 8-12 kamrater. Under pandemin blev det få tisdagar då vi kunde ses. När Milis verksamhet kom i gång våren 2022 var jag ensam att äta tisdagslunch. Det fanns inga kamrater från Dalregementet på skolorna i Stockholm och få med rötter i Dalregementet i staberna.

Ragnar Boll var 1951 löjtnant och bataljonsadjutant på 3. bat I43 som ju var upphovet till Tisdagsklubben och han deltog regelbundet varje tisdag. Jag minns en tisdag då han både före, under och efter lunchen, till kaffet, satt alldeles tyst och en kamrat frågade honom: "Ragnar varför är Du så tyst?" Ragnar svarade: "Jag räknar." Frågaren: "Vadå räknar?" Ragnar: "Samtalsämnen. Jag är uppe i 50." Vi var väl ungefär 10 kamrater som till kaffet hade avverkat 50 samtalsämnen. Det går livligt till på våra möten.

Inför Lillejul och våravslutningen har kallelse från min adressbok sänts till ett 30-tal kamrater. När jag satt ensam härom våren tänkte jag att vi ses under en period en gång i månaden och jag skickar ut kallelse varje gång. Si, vi har i alla fall blivit en handfull en gång i månaden så vi har kunnat fullfölja en sedan 10-15 år gammal tradition. En av de närvarande kamraterna bjuder på snaps så att vi kan få sjunga våra kära mässvisor. När detta började så stod vi i kö för att få stå för

snapsen. Det är min förhoppning att deltagarantalet ska öka så att vi kan gå tillbaka till Tisdagslunch varje tisdag. Kom och var del av traditionen: Tisdagslunch varje tisdag på Milis.

Ur Armborstet 2000-2020