

Kamratföreningen

Glimtar från verksamheten 2000–2020

Vid föreningens årsmöte den 27 maj 2000 på officersmässen i Falun valdes följande ledamöter in i styrelsen: Rolf Dahlström (ordf.), Bjarne Harrung (vice ordf.), Jan Belin, Ulla Bäckström, Jan-Owe Ekman, Mats Flink, Tage Granath, Tage Johansson, Hans Lindquist, Jan-Ola Nyström, Rutger Simonsson, Ove Stegunger, Lars-Erik Thunström, Otto Wigert och Rolf Hellström. Allt som allt femton i styrelsen, genom åren fram till 2020 har styrelsen minskat i antal och nya har tillkommit.

Vid årsmötet i Rommehed 2020 valdes följande ledamöter: Ordförande Herbert Carlén, vice ordf. Jan-Ola Nyström, Gerth Bradley, Bjarne Harrung, Rolf Hellström, Jan-Olof Montelius, Ulf Malmgren och Ragnar Nåhem, där Ragnar och Ulf varit med i styrelsen sedan 2001 respektive 2003. Årsmötena 2000–2003 och 2005 genomfördes på Officersmässen i Falun. År 2004 provade vi att vara i Rommehed och från 2006 har Kamratföreningens årsmöten genomförts i Rommehed på nationaldagen den 6 juni. Ett av skälen för detta var att deltagarna efter årsmötet kunde delta i föreningen Rommeheds nationaldagsfirande. Antalet deltagare vid årsmötet har minskat med åren, från cirka 50 år 2000 till 12 år 2020. År 2000 hade föreningen cirka 450 medlemmar och 2022 är vi 190, men vi ser en trend att antalet ökar. Deltagare vid årsmötena har alltid bjudits på någon form av förtäring efter mötet.

2024 hade föreningen 165 medlemmar. Styrelsen består i dag av: Ordförande Herbert Carlén, vice ordf. Ragnar Nåhem, Gerth Bradley, Rolf Hellström, Jan-Olof Montelius, Ulf Malmgren och Per Gilén

Bokutgivning

Kamratföreningen har stått som utgivare av Armborstet, alltifrån 1952 till senaste utgåvan 1999–2000. Inför nedläggningen av Dalregementet påbörjades arbetet med en minnesbok, som blev klar 2003 "Dalregementet 1950–2000. En minnesbok". Redaktör och sammanhållande kraft för detta mastodontverk var major Jan-Ola Nyström, som också efter detta år har varit den person som "kan allt" om regementets historia, traditioner, Kamratföreningen och föremålen i Dalregementets museer. I samband med att "Kommittén för Dalregementets personhistoria" hade sitt sista möte 31 mars 2004 avtackades Nyström av fem regementschefer.

Föreningsaktiviteter

Genom åren har ett antal medlemsresor genomförts, där föreningen stått för buss, entréer och kostnader för ex. guidade turer, deltagarna har betalat sin egen lunch. Flera av resorna gjordes tillsammans med Hälsinge regementets Kamratförening, vilket var mycket uppskattat från bägge håll. 2000 gick medlemsresan till Rommehed med guidad tur på lägret, lunch på Officersalongen och en konsert med Borlänge hemvärns musikkår. Det har sedan följts av resor till världsarvet Engelberg, Karlbergs slott med lunch och eftermiddagen på Armémuseum. Besök på Laxön och Marma skjutfält, året efter Carl Larsson-gården och Tällberg, båda tillsammans med Hälsinge regementets Kamratförening. Ofta så fyllde vi nästan en buss, resorna var mycket uppskattade av de som deltog.

Stortapto och musikaftnar

Kamratföreningens och Rommehedsföreningens Stortapto på Rommehed har genomförts i augusti genom åren. Vid regn har det själva taptot blivit inställt, men musikkåren har

konsserterat från Officerspaviljongens veranda. Borlänge och Ludvika hemvärns musikkårer har turats om att genomföra taptot. Sedan Försvarmakten beslutat om att det bara skulle finnas en musikkår i Dalarna, blev Borlänge kvar och Ludvika lades ner. Utfärd till Laxön med Hälsinge regementets kamratförening 2002.

Det från Dalavallen återflyttade torpet återinvigdes på Rommehed 6 juni 2008. Länsantikvarie Ulf Löfwall förrättar invigningen.

Stortaptona på Rommehed har varit mycket uppskattade, cirka trehundra personer i publiken som fått njuta av en fyrtiofem minuters konsert före taptot. Med stockeldsbrasor tända på tunet reciterade Hans-Göran Berglund på dalmål "Tuna Ting" av Erik Axel Karlfeldt, mycket väl genomfört. Vid något tillfälle har också Curt Holgersson från Dalregementet gjort detta. Musikkåren marscherade sedan in flankerad av hemvärmän med facklor för genomförande av arméns stora taptot, i många år ledd av hemvärnstrumslagare Eva Hellström, ett mycket uppskattat arrangemang.

Regementets populära Musikaftnar genomfördes på restaurang Kullen efter regementets nedläggning. "Ärter, punsch och marschmusik" var en populär tillställning och hade en återkommande publik på cirka 150 personer. När den gamla matsalen på regementet hade renoverats 2004 flyttade Musikaftonen in där. En låg entré och fri garderob gjorde att många betalade och utspisade ärtsoppa innan konserten. De båda hemvärnsmusikkårerne deltog vartannat år och när Ludvika lades ner blev det Borlänge varje år. Det ska sägas att arrangemanget är öppet även för icke medlemmar i föreningen.

Husflytt

Föreningen har sedan lång tid tillbaka ägt dels torpet (som felaktigt har kallats för Soldattorpet), dels utedasset från kaptensbostället på Tammeråsen i Rättviks socken. Dessa byggnader stod på Dalavallen. I samband med att kommunen tog över Dalavallen blev det aktuellt med flytt. Dasset återbördades till Tammeråsen 2007 och torpet som ursprungligen stod på Rommehed och användes av soldaterna från Gagnefs kompani, flyttades tillbaka dit. Flytt- och renoveringsbidrag erhöles från Länsstyrelsen.

Detta var några glimtar från föreningens verksamhet 2000–2020. Någon som läser detta har nog egna minnen från verksamheten, men det går inte att ta med allt. Jag har skummat cirka 160 styrelseprotokoll för att berätta en del om verksamheten.

Rolf Hellström